

“Op de grens van watersystemen”

Gemeente Alphen-Chaam heet u van harte welkom op het ommetje Boshoven. Alphen-Chaam heeft eigenlijk alles wat voor recreanten en toeristen de moeite waard is; een rijke historie, water, bossen, heide en biedt een oase van rust en ruimte. Het startpunt van dit ommetje is op het Pastoor Binckplein te Alphen. Hier is voldoende parkeergelegenheid en zijn ook enkele horecagelegenheden. In deze folder vindt u de kaart en informatie over bezienswaardigheden langs de route. De doorsteek is niet bewegwijzerd, hiervoor dient u het kaartje in de gaten te houden.

Veel wandelplezier toegewenst!

1. Bels lijntje

Het Bels Lijntje is geopend in 1867 en moest dé railverbinding worden tussen Amsterdam en Parijs. Omdat er in België delen in handen van particulieren bleven -waar men apart tol voor moest betalen- én door de aanleg van een railverbinding via Roosendaal in 1910, werd de lijn echter een mislukking en raakte in verval. In 1989 is de spoorlijn omgevormd tot een toeristisch fietspad.

2. Prinsenhoef

Op deze plek stond in het verleden Hof ter Brake. Dit oude Hof van de Orde der Tempeliers ging in 1312 over op de ridders van Sint Jan ofwel de Johanniters. Na de vrede van Munster in 1648 werd dit hof toegewezen aan de Prins van Oranje en is sindsdien Prinsenhoef genoemd.



Gemeente Alphen-Chaam is Cittaslow gecertificeerd. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren.



Aandachtspunten voor de wandelaar

- de ommetjes zijn gemarkeerd met routepaaltjes, door middel van onderbordjes met de naam van het ommetje is aangegeven op welke route u zich bevindt
- behoudens de openbare wegen zijn de ommetjes alleen toegankelijk voor wandelaars tussen zonsopkomst en zonsondergang
- waar de ommetjes over particulier terrein lopen kunnen nadere bepalingen gelden (bijvoorbeeld honden niet toegestaan), let op de bebording
- laat gewassen en vee en andere dieren met rust, voeder dieren niet en laat geen hekken open staan
- tijdens natte perioden is het raadzaam laarzen te dragen
- de ommetjes zijn niet geschikt voor wandelwagens en mensen die slecht ter been zijn



Ommetje Boshoven 13,4 km



3. Boshoven

Dit oude buurtschap (reeds genoemd in 1312) is gebouwd rondom een Frankische driehoek, die gedeeltelijk nog herkenbaar is. In het centrum van een Frankische nederzetting kwamen drie wegen samen. Er was één weg in de richting van heide en bos, één naar de akkers en één naar de beemden. Even van de route afwijkend vindt u 250 m naar het noorden de Christoffelkapel. Reden voor de bouw van deze kapel in 2000 was dat het de enige weg naar Alphen was waarlangs nog geen kapel stond.

4. Kwaalburgse heide

Op deze heide heeft Napoleon een kampement gehad, waarvan soms nog materialen worden gevonden. Rond 1850 is hier bos ingepland, wat tijdens de Tweede Wereldoorlog weer gekapt is voor brandhout. Daarna is het door de boeren van Boshoven en Kwaalburg omgevormd tot weilanden en later tot akkers.

5. Zwartpoel en Pinbos Kuiltje

Deze poelen zijn rond 1910 door herders gegraven toen het een zeer droog jaar was en de schapen niets meer te drinken hadden. In de poelen komen de Vinpootsalamander en Alpenwatersalamander voor. Over Zwartpoel bestaat ook een sage die verhaalt over Brunihilde en de duivel. Brunihilde en een jager vonden de dood in de poel.

6. Ulicotense Baan

Dit pad wordt ook wel het "Brokkepadje" genoemd naar de bewoners aan dit pad. De Ulicotense Baan is tevens een oud bedevaartpad naar Sint Bernardus in Ulicoten.

